

De namen Henri Rogne, Paul en Hubert
komen met het reeds vallen

lekker aan de bourel. Als José Marie weer terug is, gaan we weer de heren in. Nogmaals afscheid nemen, en dan met flinke pas naar Burgos. Om guur 's avonds komen we doodmoer aan. We splitsen, want de financiële mogelijkheden van de heren zijn wat groter. Gelukkig vinden we snel het Hostal Victoria, uit ons lijfboek. Fris en schoon! Heerlijk. Misschien komen we Paul en Hubert nog wel tegen.

11 juni
Burgos.

Uitgeslapen, of eigenlijk nog niet. De was is gedaan en zelf zijn we ook weer schoon, doch alles gaat zonder grootenthousiasme. De regen houdt op, het weer leek zelfs een beetje op. Er klinkt feestmuziek op straat. We hebben de 1e grote etappe achter de rug.

Siesta.

Voor de siesta, we passen ons aan en liggen nu op bed, zijn we de stad in geweest. De kathedraal is groots, imposant maar lelijk. Volgepropt, alle stijlen door elkaar. We zijn naar een tentoonstelling geweest van tekeningen van Goya. Erg satirisch maar ook overduidelijk pessimistisch.

De stad lijkt erg gezellig. Van het feest hebben we nog maar weinig gemerkt. Misschien straks meer.

Het postkantoor is vandaag gesloten. Geen brieven, een hele teleurstelling. Die brieven zijn we toch als een soort beloning voor het feit dat we Burgos in elk geval al vast gehaald hebben.

In de namiddag gaan we de stad weer in. De stroom mensen gaat een zelfde kant op. We sluiten dus maar aan. Welkom op een groot feestterrein. Kermiss, tombola's en standjes en kram-pjes, van de verschillende stadswijken, met drank en allerlei lekkers. Dankzij San Felices doen we ons tegood.